

Veilig in Jezus' armen

♩ = 86

Johannes de Heer - 523 / Leger des Heils - 518

FANNY J. CROSBY
WILLIAM H. DOANE

Var. 1 F



Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus'
 Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en
 Jezus mijn dierb're toevlucht, Jezus gij stierft voor



hart. Dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van
 Borg. Vrij van't gewoel der wereld, vrij van verdriet en
 mij. Dat op de Rots der eeuwen, Eeuwigmijn hope



smart. Hoor! 't-is het lied der engelen,
 zorg. Vrij van de vrees en twijfel,
 zij! Heer laat mij lijdzzaam wachtten,



Zingend van liefden vree. Rui-send uit's-hemels
 vrij van der zonden macht. Nog slechts een weinig
 tot dat het duster vliedt. En 't-oog aangindese



za-len, o-ver de glazen zee. Veilig in Jezus'
 lij-den, noch slechts een korte nacht.
 kus-ten, Uw heillicht glo-ren ziet.



armen. Veilig aan Jezus' hart, Dáár in Zijn teer er-



barmen, dáár rust mijn ziel van smart.