

# 1001 Mijn Vader, dank U wel

Tekst & Muziek: Frannie Vink-Faassen



Mijn Va - der dank U wel, dat U steeds bij mij bent;  
Ik dank U, dat Uw hand mij steeds be - hoedt en leidt;  
Ik dank U voor de die - pe vre - de en de rust;  
Mijn woor - den schie - ten vaak zo - veel te - kort, o Heer;  
Daar - om wil ik U dan - ken, dat ik zin - gen kan;



Dat U al mijn ge - dach - ten en ver - lan - gens kent;  
Dat U mij wilt be - wa - ren in de fel - ste strijd;  
Voor vreug - de en voor blijd - schap en voor le - vens - lust;  
Wat U aan mij wilt ge - ven, dat is toch veel meer;  
Dat ik U met mijn stem toch al - tijd lo - ven kan;



Dat U zo stil en rus - tig en be - grij - pend bent;  
Voor troost, Die U mij geeft in mijn on - ze - ker - heid;  
Ik dank U, dat U Zelf nu heel mijn le - ven vult;  
'k Er - vaar Uw die - pe rijk - dom en ge - luk steeds meer;  
Dat ik U in dit lied van har - te dan - ken kan;



Mijn Va - der, dank U wel.