

809 - JdH - Op het Godslam rust mijn ziele

(128 - GLd)

Ned. tekst: H.C. Voorhoeve

Tekst & muziek: J.A. von Poseck



1. Op het Gods - lam rust___ mijn zie - le.
2. Za - lig rust - oord! zoe___ - te vre - de
3. Rus - te vond hier mijn___ ge - we - ten,
4. Met de vre - de Gods___ in 't har - te,
5. Daar zal Hem mijn oog___ aan - schou - wen,
6. Daar be - zin - gen Zij___ - ne lief - de,



1. Vol be - won - d'ring bidt___ zij aan.
2. vult mijn hart en blijft___ het bij;
3. want Zijn bloed O heil___ - fon - tein!
4. Ga ik hier door smart___ en strijd.
5. Hem, Wiens lief - de mij___ ver - kwikt;
6. Duur ge - koch - ten door___ Zijn bloed;



1. Al - le, al___ - le mij___ - ne zon - den
2. Hij, in Wie___ God Zelf___ kan rus - ten
3. Heeft van al___ - le mij___ - ne zon - den
4. Eeuw' - ge rust___ vind ik___ daar - bo - ven,
5. Hem Wiens trouw___ mij hier___ ge - leid - de,
6. Daar is Si___ - ons zaal'___ - ge rus - te;



1. heeft___ Zijn zoen - bloed weg - ge - daan.
2. Is___ het rust - punt ook voor mij.
3. Mij___ ge - was - sen blank en rein.
4. In___ des God - lams heer - lijk - heid.
5. Wiens___ ge - na mij heil be - schikt.
6. 't eind___ - loos lof - lied, 't eeu - wig goed.