

801 - JdH - O heilig Lam van God

Tekst: J. van Tiel

Muziek: D. Rappard

A



O heilig Lam van God! Gij hebt op
O, God-d'lijk Levens-woord! U neem 'k ge-
'k Hoor 't o-ver-winnings-woord. Als mij de
Je-zus in U ver-blijd, zing 'k U mijn

E7



Gol-go-tha heer-lijk ge-tri-um-feerd, A-men, Hal-
lo-vig aan: Gij zijt de ster-ke Rots, waar-op ik
Sa-tan dreigt, Zie 'k op de ster-ke Held, voor Wie hij
le-ven lang! Ja, in all' eeu-wig-heid, Prijst U mijn

A



le-lu-ja! Gij droegt als 't Of-fer-lam
vast kan staan. Eeu-wig vol-maakt is 't heil,
vliedt en zwijgt. Je-zus ver-los-te mij,
lof-ge-zang. 'k Ben nu ge-recht en rein,

E7



ons al-ler zon-de-schuld, en hebt tot
dat Gods ge-nad' ons biedt. Grijp het, o
toen Hij voor al-len leed. 't Woord dat Hij
door 't hei-lig of-fer-bloed. 'k Leef in de

A



aan het kruis Gods recht en wet ver-vuld.
zon-daar aan! Hij schenkt het u om niet!
ster-vend riep, zij nu mijn ze-ge-kreet.
zon-ne-schijn, Heer, van Uw lief-de-gloed.

A7 D B7 E



Toen riep Uw lief-de-stem in on-ze nacht;
Wijk nu all' ei-gen werk, all' ei-gen kracht!
Nim-mer wijk ik nu voor des vij-ands macht:
Eer zij het Lam dat riep, toen 't werd ge-slacht:

Unisono D6 A E7 A



"Het is vol-bracht! Het is vol-bracht!"