

800 - JdH - Gouden harpen hoor ik ruisen

Tekst: Johannes de Heer

Muziek: D.S. Bortnianski



Gou - den har - pen hoor ik rui - sen, wie - rook - geur_
Wie toch gel - den de - ze zan - gen, Wie die lof,_
Waar - dig zijt Gij te ont - van - gen kracht en rijk -
Ach, dat wij van lief - de blaak - ten voor Hem Die_



stijgt_ naar om - hoog. Scho - ne har - mo - nie - en brui -
die_ ju - bel - toon? 't Lam voor ons aan 't kruis ge - han -
dom, _ wijs - heid, eer, Sterkt' en dank en lof - ge - zan -
ons, _ zon - daars, zocht; Ko - nin - gen en Pries - ters maak -



sen mach - tig door_ de_ he - mel - boog.
gen, nu ver - hoogd_ in_ 's Va - ders troon.
gen, heer - lijk - heid_ der_ heem' - len Heer!
te, door Zijn dier - baar_ bloed ge - kocht.



Hal - le - lu - ja! voor de troon, _ Voor de Va - der en de Zoon.
Hal - le - lu - ja! al - len saam, _ Zingt de lof van Zij - ne Naam.
Hal - le - lu - ja! dank ge - bracht_ aan het Lam voor ons ge - slacht.
Hal - le - lu - ja! prijst het Lam, _ Dat voor ons op aar - de kwam.



Hal - le - lu - ja! voor de troon, _ Voor de Va - der_ en de Zoon.
Hal - le - lu - ja! al - len saam, _ Zingt de lof van_ Zij - ne Naam.
Hal - le - lu - ja! dank ge - bracht_ aan het Lam voor_ ons ge - slacht.
Hal - le - lu - ja! prijst het Lam, _ Dat voor ons op_ aar - de kwam