

797 - JdH - Heer een oog dat U slechts ziet

Ned. tekst: Mw. Knuttel
Naar Kroeker's "Herr Ein Auge"

Muziek: Johannes de Heer



Heer, een oog dat U slechts ziet.
 Dat mijn mond van U ge - tuig',
 Een ge - loof, dat niet ver - gaat,
 Ook een vas - te hoop, die wacht,
 En een hart dat lief - de biedt;
 En mijn wil zich al - tijd buig'.
 Als elk steun - sel wan - kel staat;
 Tot de lan - ge, don - k're nacht;
 Ook een schou - der, die daar schraagt,
 Geef m' een oor, Heer, voor Uw Woord,
 En een moed, die on - ver - saagd,
 Voor de mor - gen - stond ver - dwijnt,
 En een hand, die las - ten draagt;
 En dat U - we stem - me hoort,
 Gro - te din - gen met U waagt.
 Als Uw gro - te dag ver - schijnt.
 En die 't of - fe - ren be - mint,
 Als het rui - sen van de wind,
 Voe - ten, die U vol - gen, Heer!
 Dat be - geert Uw kind van U,
 Geef, o Heer, dat aan Uw kind!
 Dat be - geert van U Uw kind!
 Dat ver - langt Uw kind zo zeer!
 A - men, Hei - land, geef 't mij nu!