

657 - JdH - Ik wil zingen van mijn Heiland

Eng. tekst: Philip P. Bliss, 1838-1876

Muziek: James McGranahan, 1840-1907

Ned. tekst: Johannes de Heer

"I Will Sing Of My Redeemer"

Tellen in drieën; $\text{♩} = 70$



Ik wil zingen van mijn Heiland, Van Zijn
'k Wil het wonder gaan verhaalen, Hoe Hij
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, Spreken
Ik wil zingen van mijn Heiland, Hoe hij



liefde, wondergroot, Die Zichzelve
op Zich nam mijn straf; Hoe in liefde
van Zijn grote kracht, Hij kan over
smarten leed en pijn, Om mij't leven



gaf aan't kruis-hout, En mij redde van de dood.
en genade, Hij't rantsoen gewillig gaf.
winning geven O-verzond'en satans macht.
weer te geven, Eeuwig eens bij Hem te zijn.



Zusters: Zing, o zing van mijn Verlosser,
Broeders: Zing, o zing van mijn Verlosser, zing, o zing van mijn Verlosser.



Met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij, met Zijn bloed kocht Hij ook mij.



Aan het kruis schonk Hij genade,
Aan het kruis schonk Hij genade, aan het kruis schonk Hij genade,



Droeg mijn schuld en ik was vrij.
Droeg mijn schuld en ik was vrij, ja, droeg mijn schuld, en ik was vrij.