

619 - JdH - Kalm op mijn Verlosser leunend

A.J. Hoogenbirk



Kalm op mijn Ver-los-ser leu-nend, heb ik vree,— ja vree,
Nu mij, moe-de, rust be - reid wordt, heb ik vree,— ja vree!



Op de gunst des Va-ders steu-nend, heb ik vree,— ja vree.
Nu in God mijn hart ver - blijd wordt, heb ik vree,— ja vree.



Klot-sen om mij heen de ba-ren, toch zal mij geen vrees ver - va-ren;
Nu 't ge-heim mij is ont - slo-ten, Heer-lijk voor Gods gunst-ge - no-ten,



Als Gods ar-men mij be - wa-ren, heb ik vree,— ja vree.
Zijn ge - nâ op m' uit-ge - go-ten, heb ik vree,— ja vree.