

# 588 - JdH - Spreek mij van Jezus

Johannes de Heer

J.R. Sweney  
"Tell Me The Story Of Jesus"

C G7 *Let op melodie!*

Spreek mij van Je-zus, mijn Hei-land, 'k Hoor toch zo gaar-ne Zijn  
Spreek mij van Je-zus, mijn Hei-land, Hoe Hij ten ze-gen steeds  
Spreek mij van Je-zus, mijn Hei-land, Hoe Hij, met door-nen ge-

C C7 F C G

Woord. Nim-mer heeft iets op deez' aar - de ooit  
was, Ar - men, be - droef - den ver - troost-te, blin-  
kroond, Gees'-ling ver-droeg, schoon on - schul-dig, wreed

C C7 F C

zo mij 't har - te be-koord. Zeg mij, hoe d' En - ge - len - ko - ren,  
den en kreu-p'len ge - nas; Hoe Hij de kin-d'ren ver-blijd-de,  
door het volk werd ge-hoond. Zeg mij, hoe Hij heeft ge - le - den,

G C C7 F

daar bij de her - ders ge - schaad, "E - re zij God" lie - ten  
hon-g'ri - gen voed - de met brood; Hoe Hij ge - bon - d'nen be -  
toen Hij aan 't kruis voor mij stierf, En mij de za - lig - ste

C G D G G7

ho - ren, 't Heer - lij - ke: "Vre - de op aard".\_\_  
vrijd - de, Hielp, waar Hij kon,\_\_ in de nood!\_\_  
vre - de daar door Zijn zoen\_\_ - bloed ver - wierf.\_\_

Refrein: C G7 *Let op melodie!* C

Spreek mij van Je-zus, mijn Hei-land, 'k Hoor toch zo gaar-ne Zijn Woord.

C7 F C G C

Nim-mer heeft iets op deez' aar - de ooit zo mij 't har-te be - koord.