

# 494 - JdH - O liefde zonder grenzen

Tekst: Johannes de Heer

Muziek: E.A. Hoffmann

Is echt geen wals,  
maar een mars!



O lief - de zon - der gren - zen, ge - na - de rijk en vrij;  
O won - der van ver - los - sing uit sa - tans sla - ver - nij;  
De we - reld - se ver - ma - ken, hoe ras gaan zij voor - bij;  
De men - sen mo - gen spot - ten, het noe - men: dwe - pe - rij,  
'k Dien geen par - tij of sek - te, ook daar - van maakt Hij vrij;  
Straks zal de Hei - land ko - men, de tijd is zeer na - bij;



Ik weet, dat God mij lief - heeft, dat is ge - noeg voor mij.  
'k Heb Je - zus' dienst ver - ko - ren, dat is ge - noeg voor mij.  
Ik heb het Woord des Hee - ren, dat is ge - noeg voor mij.  
mijn ziel heeft vol - le vre - de, dat is ge - noeg voor mij.  
'k be - hoor tot Zijn Ge - meen - te, dat is ge - noeg voor mij.  
dan mag 'k steeds bij Hem we - zen, dat is ge - noeg voor mij.

Refrein:



Dat is ge - noeg voor mij, dat is ge - noeg voor mij.



Ik weet, dat God mij lief - heeft, dat is ge - noeg voor mij.  
'k Heb Je - zus' dienst ver - ko - ren, dat is ge - noeg voor mij.  
Ik heb het Woord des He - ren, dat is ge - noeg voor mij.  
mijn ziel heeft vol - le vre - de, dat is ge - noeg voor mij.  
'k be - hoor tot Zijn Ge - meen - te, dat is ge - noeg voor mij.  
dan mag 'k steeds bij Hem we - zen, dat is ge - noeg voor mij.