

321 - JdH - Heer Jezus neem mijn handen

Ned. tekst: Johannes de Heer

P.F. Silcher



Heer Je - zus, neem mijn han - den en leid mij voort
Al wat U eer - tijds grief - de, ver - zoend door 't bloed.
Be - hoed mij voor ver - koe - len door Sa - tans macht;



Langs stei - le af - gronds - ran - den naar 't he - mels oord.
Ver - bor - gen in Uw lief - de is 't mij thans goed.
Doe mij Uw hand ge - voe - len in don - k're nacht.



'k Kan zon - der U niet le - ven, niet gaan of staan;
Ik zit nu aan Uw voe - ten zo kalm en stil:
Heer Je - zus, neem mijn han - den in U - we hand,



Als Gij mij zoudt be - ge - ven zou 'k ras ver - gaan.
Daar leer ik U ont - moe - ten, ver - staan Uw wil.
Om vei - lig aan te lan - den in 't Va - der - land.