

202 - JdH - O zee van Gods liefde

Uit: Leger des Heils

Oorspronkelijk een Mars zonder Refrein



O zee van Gods lief-de, zo peil__-loos en wijd,
Mijn zon-den zijn ve - le, en groot__ is mijn schuld,
O, zee van ge - nâ, met ver - lan__-gend ge - moed
En nu, Hal - le - lu - ja, de rest__ van mijn tijd



Ver - los - sing, zo grens - loos voor mij__ hier be - reid;
't Is bit - ter be - rouw, dat mijn har__ - te ver - vult.
Vlood 'k dik - werf vol hoop tot uw rein'__ - gen - de vloed.
Is gans aan de zaak van mijn Ko__ - ning ge - wijd,



O, vloed van ge - na - de, zo rijk__ en zo vrij,__
Mijn we - nen, het baat niet, maar 'k werp mij in die stroom._
Nog eens kom ik thans tot die he__ - mel - se stroom,_
Aan Hem, uit Wiens boe - zem ont - sprong__ de - ze zee__



Gij stroomt__ toch voor al - len, gij stroomt__ toch voor al - len,
Op - dat__ ook mijn zie - le, op - dat__ ook mijn zie - le,
En ga__ niet weer heen__ en ga__ niet weer heen__
Van grens__ - lo - ze lief - de, van grens__ - lo - ze lief - de



Gij stroomt toch voor al - len, stroom ook__ o - ver mij.
Op - dat ook mijn zie - le gans rein__ daar - uit koom'.
En ga niet weer heen tot Zijn kracht__ op mij koom'.
Van grens - lo - ze lief - de, ge - na__ - de en vree.

Refrein:



'k Hoor he - mel - stem - men rui - sen, Des heil - strooms gol - ven brui - sen;



Ik werp mij in__ die heil - stroom, Hal - le - lu - ja! Prijs__ de Heer!_