

164 - JdH - Zingen wij van Zijn liefde nog eens

Tekst: Sanford G. Bennett (1836-1898)

Joseph P. Webster (1819-1875)

Ned. tekst: Leger des Heils

"In The Sweet Bye And Bye"

$\text{♩} = 110$

Zin - gen wij van Zijn lief - de nog eens.
 Er is rei - ni - ging voor ie - der - een,
 Reeds nu, van de zon - de ver - lost -
 Dies gaan wij nu voort tot de strijd,
 Met wapp' - ren - de vaan - dels voor - uit;

Van die lief - de, die nim - mer ver - gaat,
 die ge - lo - vig zich werpt in die vloed.
 heb - ben wij vol - le vreug - de in Hem;
 in ge - hoor - zaam - heid aan Zijn Woord,
 On - ze leu - ze is: hei - lig - heid!

Van het bloed van het Lam, eens ge - slacht,
 Er is vol - le ver - los - sing en heil,
 Doch heer - lij - ker is het om - hoog.
 Tot waar Hij te - huis ons ont - vangt.
 De kroon blinkt ons toe in 't ver - schiet,

Tot de heer - lijk - heids - u - re ons slaat.
 die men ze - ker ver - krijgt door Zijn bloed.
 Daar rijst, Hem ter eer on - ze stem.
 En het vre - de licht im - mer gloort.
 bij de Ko - ning der heer - lijk - heid.

Refrein:
 Zusters Ik ge - loof: Je-zus redt, En Zijn bloed maakt mij
 Broeders Ik ge-loof Je-zus redt, En Zijn bloed maakt mij

witter dan sneeuw! Ik ge-loof: Je-zus redt.
 witter dan sneeuw, dan sneeuw Ik geloof Jezus redt

Samen En Zijn bloed maakt mij wit - ter dan sneeuw!