

105 - Opw - Alles wat ik heb

Blij, blij, blij

Vrees niet geloof alleen

1

Al-les wat ik heb dat heb ik van mijn Va-der. Al-les wat ik ben dat
ben ik door de Heer. Al-les wat ik doe dat doe ik voor mijn Mees-ter.
Al-les wat ik no-dig heb ont - vang ik en nog meer.

2

Blij, blij, blij. Zo blij van hart mag 'k zin-gen. Blij, blij, blij. Daar
is een God Die leeft. Zoek niet in 't aards ge-we-mel. Mijn weg leidt
naar de he-mel. En als ik zie op Je-zus ben ik blij, blij, blij.

3

Vrees niet, ge - loof al-leen. Vrees niet, ge - loof al-leen.
Al - les is mo - ge - lijk, de - ge - ne, die ge - looft.
Ga dan tot Je - zus heen, Hij laat u nooit al-leen.
Al - les is mo - ge - lijk, de - ge - ne, die ge - looft.