

63 - NBC - Hij houdt mij aan het zingen

Ned. tekst: Johan Th. Bos, 2005
442 Glk.

Tekst & Muziek: Luther B. Bridgers
"He Keeps Me Singing"



Er is in mijn hart een me - lo - die
Zijn ge - na - de maakt mijn le - ven rijk
Bin - nen - kort heet Hij mij wel - kom thuis



Je - zus Chris - tus zegt mij zacht____
Hij be - schermt en geeft mij rust____
Ster - ren reis ik dan voor - bij____



Vrees niet, want Ik zal er al - tijd zijn
Ik zie Hem ge - kroond met heer - lijk - heid
Daar zal 'k zijn met ie - der, die Hem kent



Als er zon is en bij nacht.
Daar - om zing 'k naar har - te - lust.
En met Hem re - ge - ren wij.

Refrein:



Je-zus, mijn Ver - los - ser, mooi-ste naam, die 'k ken.____



Hij stilt mijn ver - lan - gen sinds ik zin-gend bij Hem ben.