

# 61 - NBC - Er is voor mij geen reden

Tekst: Johan Th. Bos, 2005

Muziek: Ad M. de Weger, 2005



Er is voor mij geen re-den niet in Zijn dienst te staan.  
Er is voor mij geen re-den de vrij-heid af te staan  
Er is voor mij geen re-den te vre-zen dat de Heer



Al voel ik ook mijn zwak-te, klaagt sa - tan mij soms aan;  
Die Hij mij heeft ge - ge - ven, al valt het kwaad mij aan;  
Mij niet meer wil ge - brui-ken voor Zijn dienst en Zijn eer.



Ik mag vrij-moe-dig spre-ken van eer en heer-lijk - heid  
Daar-door-zal ik niet zwij-gen van wat ik heb ge - hoord;  
Al kle-ven er nog zon-den de ou-de mens hier aan,



Waar-mee mijn Heer ge-kroond is. Nu en in eeu-wig - heid.  
Het nieuws van Zijn ge - na - de, het le - vend-makend Woord.  
Ik mag in zwak-te die - nen met Wie 'k ben op - ge - staan.