

6 - Glk - Ik heb een nieuw lied

Ned. tekst: M. A. Alt

Uit: Harvest Hymns



Mijn hart zingt een lief - lij - ke me - lo - die.
Mijn Je - zus kwam in en't werd al - les licht.
O, glo - rie voor Je - zus, Hij woont in mij;



Een lied van vreug - de en kracht.____
De duis - ter - nis vlood dra heen.____
Ge - kruist mijn le - ven voor Hem.____



Want Je - zus ver - gaf al mijn zon - de - schuld,
Ik wan - del zo stil in de zon - ne - schijn
Ik voel nu de druk van Zijn trou - we hand



Schonk licht in duis - te - re nacht.____
En zie slechts Je - zus al - leen.____
En luis - ter steeds naar Zijn stem.____



Refrein: Ik heb een nieuw lied, een won - der - baar lied.



Ik heb een nieuw lied in mijn hart.____



En 'k juich nu zo blij: Het ou - d' is voor - bij.



Ik heb een nieuw lied in mijn hart.____