

48 - NBC - Hoe zou ik leven kennen

Tekst: Johan Th. Bos, 2004

Muziek: Ad M. de Weger



Hoe zou ik le-ven ken-nen zon-der U, Heer, die het bent.
Hoe zou ik kun-nen dra-gen heel de zwaar - te van de last.
Hoe zou ik kun-nen e - ren, als een zon - daar zon-der zicht,



Hoe zou ik nu nog dwa - len, als 'k U niet had ge - kend.
Uit aar - de en in A - dam hield mij de zon-de vast.
En vlees uit ou-de schep-ping, U Heer-ser van het Licht



U bent mijn Weg en Waar-heid, U bent mijn le-ven, Heer.
Maar U bent uit de do - den, en uit de sla-ver - nij,
Maar U gaf mij nieuw le - ven, dat in U is ge - ent.



Als 'k U niet had le-ren ken-nen was er geen toe-komst meer.
als de Eer-ste-ling ver - re - zen en dat be - vrijd - de mij.
Ik ben deel van U ge - worden; en ben door U ge - kend.