

40 - NBC - Ik Weet

Tekst: Robert La Verne Tripp (1971) "I Know"

Muziek: Robert La Verne Tripp (1971)

Ned. tekst: Johan Th. Bos (2003)

1 Soms wordt ge-zegd dat ge-loof ou-der-wets is
Denk maar ge-rust dat ik heel ou-der-wets ben
2 Heel ou-der-wets was de sa-men-komst waar ik
Nu is de last die ik dra-gen moet lich-ter.
3 Kom met mij mee naar het land der be-lof-te,
't Duurt niet zo-lang meer, van-daag, mis-schien mor-gen

1 en dus niet meer van de-ze tijd.____
want echt____ dat hin-dert mij niet.____
2 mijn le-ven aan Chris-tus eens gaf,____
'k zie zon ook-al is de lucht grauw.____
3 door Hem voor de Zij-nen be-reid;____
komt de Ko-ning, Hij Die ik ver-wacht.____

1 Maar in de da-____-gen waar-in wij le-ven
Maar 'k ben zo blij____ een chris-ten te we-zen
2 aan-ge-raakt werd, en Hij nam al mijn las-ten,
'k Mag met Hem wan-d'len en weet nu heel ze-ker
3 't Land waar geen ziek-te of dood ooit kan ko-men
'k Zie er naar uit Hem te mo-gen aan-schou-wen

1 geeft niets dan ge-loof duur-zaam-heid.____
en dat God in Chris-tus mij ziet.____
2 mijn zon-den voor-goed van mij af.____
Hij blijft met Zijn lief-de mij trouw.____
3 kom mee, deel in Zijn heer-lijk-heid.____
wie weet, zal Hij ko-men van-nacht.____

Ik weet, ik weet, ik hoef niet te vre-zen. Hij leeft in mijn hart,

'k wil Zijndienstknechtwezen. Ik weet, ik weet mijn zonden verge-ven en

dat ik met Hem in de he-mel mag le-ven.

Naspel: Kom kies met mij voor 't eeu-wi-ge le-ven.