

# 36 - Glk - Ik ben een kind van God

M.A. Alt

B.D. Ackley

*In vieren!*



Mijn hart is vol van vreug - de, 'k ben een kind van  
Het ou - de is voor - bij, 't is al - les nieuw in  
Ge - krui-sigd met mijn Heer ben 'k thans der zon - de



God. Mijn Hei - land stierf voor mij aan 't kruis.  
mij. Mijn Hei - land woont nu in mijn hart.  
dood, En leef nu slechts tot Go - des eer.



Zijn le - ven gaf Hij eens voor mij en kocht mij  
De zon is in mij op - ge - gaan en breekt zich  
Ik loof Hem tot in eeu - wig - heid; mijn le - ven



van de zon-de vrij Ik ben een kind van God.  
door het dui-ter baan. Ik ben een kind van God.  
is Hem toe-ge-wijd. Want 'k ben een kind van God.

*Refrein:*



O hal-le - lu - ja, 'k ben des Va-ders ei-gen-dom. Mijn Je-zus is mijn



en ik ben de Zijn'. O hal-le - lu - ja, Je-zus heeft mijn



schuld be - taald. Ik ben een kind van God.