

34 - NBC - Geen Zee Zal Ons Te Hoog Zijn

Tekst: Johan Th. Bos, 2002

Muziek: Ad M. de Weger
Ab Klein Haneveld



Geen zee zal ons te hoog zijn, want wij zijn uit-ge-gaan___
De zee-en zul-len wij-ken als eens het nieu-we land___



op wind van de be-lof-te, die wij heb-ben ver-staan.___
wat oud is zal ver-van-gen. Hij brengt iets nieuws tot stand.___



De o-ce-aan door-staan wij van vol-ken en hun macht.___
En als de eer-ste-lin-gen zijn wij al deel daar-van.___



Wij koer-sen naar de ha-ven, waar Va-der ons ver-wacht.___
Wij va-ren door ge-na-de op Zijn be-stek, Zijn plan.___



De koers ligt vast in han-den van Hem, de Ka-pi-tein,___



Die zegt dat wie ge-lo-ven niet bang hoe-ven te zijn.___