

# 33 - JdH - Daar ruist langs de wolken

E. Gerdes; H. Bishop



Daar ruist langs de wol-ken een lief-lij-ke Naam,  
Die Naam is naar waar-heid mijn Je-zus ook waard,  
Eens buigt zich ook al-les voor Je-zus in't stof,



Die he-mel en aar-de ver-e-nigt te saam.  
Want Hij kwam om za-lig te ma-ken op aard'.  
En d'en-ge-len zin-gen voort-du-rend Zijn lof.



Geen Naam is er zoe-ter en be-ter voor't hart.  
Zo lief had Hij zon-daars, dat Hij voor hen stierf,  
O, moch-ten w' om Je-zus ver-heer-lijkt eens staan,



Hij bal-sembt de won-den en heelt al-le smart.  
Ge-na-de bij God, door Zijn zoen-bloed ver-wierf.  
Dan hie-ven wij jui-chend de ju-bel-toon aan:



Kent gij, kent gij die Naam nog niet?  
Kent gij, kent gij die Je-zus niet,  
Je-zus, Je-zus, Uw Naam zij d'eer,



Die Naam draagt mijn Hei-land, mijn lust en mijn lied.  
Die, om ons te red-den, de he-mel ver-liet.  
Want Gij zijt der men-sen en en-ge-len Heer.