

29 - NBC - Nooit krijg ik er spijt van

Ned. tekst: Johan Th. Bos, 2002

Tekst & Muziek: Albert E. Brumley, 1941
"I'll Never Be Sorry"

Mars

1 Nu ik be-houden ben door Je-zus heb ik een lied voor el-ke dag.
2 Er is een ster van hoop ver schenen die ook mij licht en uitzicht geeft.

1+2 Nooit krijg ik er spijt van dat ik bouw op Zijn Naam. Heilig is Zijn Naam.

1 Ik word ge-leid op weg naar bo-ven en Hij is bij mij in de nacht.
2 Ik heb geen re-den om te klagen om-dat ik weet dat Christus leeft.

1+2 Nooit kreeg ik er spijt van dat ik bouw op Zijn Naam. Heilig is Zijn Naam.

Refrein:

Nooit zal mij be-rou-wen dat ik Hem nu be-lijd. Heilig is Zijn Naam

En Hij is Wie Hij zijn zal, Heel de weg, Hij 's De-zelf-de al-tijd.

Ik zal eeu-wig zin-gen El-ke dag Hij heeft mij be-vrijd

Nooit zal mij be-rou-wen Prijs de Heer Die mij al-tijd leidt.
dat ik Hem Nu be-lijd.

The musical score is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. It features a 'Mars' section at the beginning. The lyrics are provided in two columns, with the first column being the primary text and the second column being an alternative or continuation. Chord symbols (A, Adim, D, E7) are placed above the notes. The score includes a chorus section and ends with a double bar line.