

# 11 - NBC - Leven Uit Geloof

N.B.C. Conferentielied Wuppertal 2001

Tekst: Johan Th. Bos, 2001

Muziek: Ab Klein Haneveld

Uit ge-loof van de Ver-los-ser Die tot vlees is neer-ge-daald  
Wie ge-lo-ven zijn als No-ach, te-gen be-ter we-ten in  
Niet op aard-se ze-ker-he-den, die in wijs-heid van de nacht

zijn de zij-nen ge-recht-vaardigd, is de re-ke-ning be-taald;  
niet door vlees be-gre-pen we-gen steeds ge-gaan. Dat werd de zin  
licht in leu-gen on-der-hou-den, en door schepsels zijn be-dacht,

zo-dat zij nieuw le-ven de-len met de eerst ge-bo-ren Zoon;  
van hun da-gen op de aar-de, in het lich-tend per-spec-tief  
hoe-ven wij ons te be-ge-ven, om-dat Hij Zijn Geest ons geeft,

en dat nu al mo-gen le-ven in ver-wach-ting van het loon.  
van de ko-men-de Ge-zalf-de. In Hem heeft Hij pel-grims lief.  
Dies slechts wil dat Zijn ge-na-de nu al krach-tig wordt ge-leefd.

Laat ons nu het nieu-we le-ven le-ven uit en in ge-loof;

Niet op wat wij zien ver-trou-wen; maar op Woord der Waarheid bou-wen;

En voor aard-se wijs-heid doof; le-ven, le-ven; le-ven uit ge-loof.