

N.B.C.

Muziek : Ab Klein Haneveld (conferentielied 2001)

Tempo : 104

N.B.C.

Tekst : Johan Th. Bos

Ritme : Cool 8-beat

Info :



Uit ge-loof van de Ver-los-ser Die tot vlees is neer-ge-daald
Wie ge-lo-ven zijn als No-ach, te-gen be-ter we-ten in
Niet op aard-se ze-ker-he-den, die in wijs-heid van de nacht



zijn de zij-nen ge-recht-vaardigd, is de re-ke-ning be-taald;
niet door vlees be-gre-pen we-gen steeds ge-gaan. Dat werd de zin
licht in leu-gen on-der-hou-den, en door schepsels zijn be-dacht,



zo-dat zij nieuw le-ven de-len met de eerst ge-bo-ren Zoon;
van hun da-gen op de aar-de, in het lich-tend per-spec-tief
hoe-ven wij ons te be-ge-ven, om-dat Hij Zijn Geest ons geeft,



en dat nu al mo-gen le-ven in ver-wachting van het loon.
van de ko-men-de Ge-zalf-de. In Hem heeft Hij pel-grims lief.
Dies slechts wil dat Zijn ge-na-de nu al krach-tig wordt ge-leefd.

Var. 4



Laat ons nu het nieu-we le-ven le-ven uit en in ge-loof;



Niet op wat wij zien ver-trou-wen; maar op Woord der Waarheid bou-wen;



En voor aard-se wijs-heid doof; le-ven, le-ven; le-ven uit ge-loof.