

5 - JdH - Al de weg leidt mij mijn Heiland

Engelse tekst: Fanny J. Crosby, 1875
Nederlandse tekst: M. S. Bromet

Muziek: Robert Lowry, 1875
"All The Way"



Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat ver - langt mijn ziel dan
Al de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de
Al de weg leidt mij mijn Heiland, door al 't aard - se storm - ge -



meer? Zou ik im - mer aan Hem twijf - len, Die mij voort - leidt,
dood. Als ik zwak ben in be - proe - ving sterkt Hij mij met
bruis. En vol - ko - men vreug - de wacht mij in het za - lig



keer op keer? Zoe - te troost en zaal' - ge vre - de heb ik
't he - mels brood. Als mijn schre - den soms gaan wank' - len en mijn
Va - der - huis. Als 'k mijn kroon, die Hij zal ge - ven, aan Zijn



steeds op Zijn be - vel. 'k Weet, wat hier mij o - ver - ko - me,
ziel van dorst ver - smacht, Geeft Hij mij het le - vend wa - ter,
voe - ten ne - der - leg, Zal mijn lied voor eeu - wig we - zen:



Hij maakt al - le din - gen wel. 'k Weet, wat hier mij
en ver - nieuwt mijn le - vens - kracht. Geeft Hij mij het
Je - zus leid - de al de weg! Zal mijn lied voor



o - ver - ko - me, Hij maakt al - le din - gen wel.
le - vend wa - ter, en ver - nieuwt mijn le - vens - kracht.
e eu - wig we - zen: Je - zus leid - de al de weg!